



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Vitaliteit voorbij de cijfers

Enquête 40-60-jarigen

Voorjaarsuitje Slangenburg

Terugblik 'slaapfeestje' en orgelconcert 8 maart

april 2026



Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:

*ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer*
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:

Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:

Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A

Beheerders:

Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats:

Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Vertrouwenspersonen Klavertje
Vier gemeenten:

Hans Knies
hansknies76@gmail.com
Tel. 06-53921405
Antoinette Duenk
vertrouwenspersoon-klaver-
tje4@duenkmediation.nl

Kopij: wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten april

Donderdag 2 april, Witte Donderdag, Viering Heilig Avondmaal
19.30 uur ds. G. van der Velde-Meijer

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag

11.00 uur Avondmaalsviering in de Opkamer van de Schuylenburgh
19.30 uur Viering

Zaterdag 4 april, Stille Zaterdag

21.00 uur Paaswake Klavertje 4

Zondag 5 april, Paasmorgen

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat, India
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 12 april,

10:00 uur: ds. G. van der Velde – Meijer
1ste collecte: Plaatselijk diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 19 april

10:00 uur: ds. J. van Sloten
1ste collecte: Stichting Effatha
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 26 april

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Plaatselijk diaconaal Jeugdwerk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Vieringen Schuylenburgh

De vieringen zijn om 16.30 uur op de Deale

zaterdag 4 april pastor S. N'Goran, Pasen communieviering
woensdag 15 april ds. G. van der Velde-Meijer

Pasen

Christus in het graf geborgen
is verrezen in de morgen.
Hij passeert de dodenwacht,
breekt het zegel van de nacht,
breekt de regel van de dood.
Looft de Heer, want Hij is groot.
(Tekst: Ria Borkent)

Heeft u vervoer naar de kerk nodig?
Neem dan contact op met Mariet Weening,
tel. 0315-329 000

Vitaliteit voorbij de cijfers

Wanneer ben je een vitale gemeente? Daar wordt vast elders in deze Kontekstueel iets over gezegd vanuit ecclesiologisch of kerkorderlijk perspectief. Ik houd het hier bij de ervaringen in onze gemeente. En die gemeente is de protestantse gemeente in Silvolde. Een kleine dorpsgemeente in de Achterhoek met op dit moment zo'n 300 leden. Dat waren er in het verleden zeker wel meer, maar tegelijkertijd zijn we nooit echt groot geweest. We bevinden ons dan ook in een overwegend katholieke omgeving.

Het is één van die vele kleine dorpsgemeentes waar bovenplaatselijk altijd met zorg over wordt gesproken. Op deze gemeentes maken wij beleid, zij worden gemaand om vooral om zich heen te kijken en een houvast te zoeken, want over tien jaar..

Een zorg die niet onterecht hoeft te zijn maar die mij wel vaak in het defensieve drukt. Want niet alle kleine gemeentes hebben zorgen en niet alle zorgen zijn van kleine gemeentes.

Ik was dan ook blij met de positieve ondertoon in de benadering 'klein maar fijn'. Dat is namelijk hoe ik het hier al ruim tien jaar ervaar.

De vraag om hier iets over te delen werd gesteld in de tweede week van januari. Die week waarin de meeste voorgangers bijkomen van de veldtocht van alle kerstvieringen.

En ja, ook ik heb het in die weken druk gehad. Maar niet met vieringen voor alle doelgroepen die een gemeente kan hebben. Geen kinderkerstvieringen, jeugdbijeenkomsten of bejaardenmiddagen. En ook niet de drukte vooraf met het overleg met allerlei commissies.

Nee, ik had alleen de kerstnacht en de kerstmorgen als extra drukte. En daarin kwamen alle doelgroepen samen. De kerstnachtviering werd ondersteund door een gelegenhedscantorij van eigen gemeenteleden en dito orkest. Lectoren, zangers en muzikanten uit alle leeftijdscategorieën waren betrokken. Weliswaar bij elkaar nog geen twintig maar wel een evenredige vertegenwoordiging. En ook op kerstmorgen was een deel van hen weer betrokken.



Klein maar fijn

We vieren samen met de mensen met wie we altijd onderweg zijn. Mensen die in wisselende samenstelling op zondagmorgen in de kerk komen. De mensen met wie we een gezellige dag hadden op de startzondag, maar ook de mensen met wie we het diep verdriet deelden van hen die ons kortere of langere geleden waren voorgegaan en wier namen wij noemden op Eeuwigheidszondag. Van daaruit ging het op weg naar Kerst. Er werd gezorgd voor kerstattenties voor de ouderen, een kleine kerstmarkt werd gehouden voor wat extra inkomsten, de liturgische schikkingen werden met aandacht verzorgd, met een klein leerhuis stonden we stil bij de teksten van Jesaja, en er werd dus druk geoefend voor de diensten met kerst. En dan kom je op kerstavond samen met mensen die elkaar groten-deels wel kennen. Die weten uit welk duister sommigen zich te boven moeten zingen of hoe intens de jubel wordt beleefd. En op oudejaarsavond met mensen die het nog zoeken om het jaar biddend en dankend af te sluiten. Om elkaar dan op de eerste zondag van het nieuwe jaar - na de dienst, waarin er geen wisseling van ambtsdragers was, omdat we nog op volle sterkte zijn - onder het genot van een oliebol al het goede voor het nieuwe jaar toe te wensen.

Dan aan mij gevraagd wat vitaliteit is zeg ik, dat is het. Dat we met de mensen die er zijn, binnen de ruimte die er is het beste doen, met zorg en aandacht, met trouw en toewijding doorgaan. Dat hoe onregelmatig de kerkgang van sommigen ook is zij nooit voor een dichte deur staan. Dat zij weten: dat is een huis van hout en steen, waar een wolk van gebeden hangt en waar God zich vinden laat. Woorden van Sytze de Vries die wij van harte zingen.

Vraag je het hen op de man af hoe dat is, dat kennen van God, dan zul je geen grote woorden vinden, daar is de volksaard niet naar. Zelf je geloof onder woorden brengen is lastig. Een gespreksgroep wordt door een enkele liefhebber bezocht. Maar in het pastoraat, zeker als het er in het leven op aankomt, dan wordt het niet geschuwd. En in het algemeen is het gewoon goed luisteren naar dat wat tussen de regels door klinkt. Een enkel woord na de dienst, een gebaar soms waarin een leven in doorklinkt.



..een huis van hout en steen, waar een wolk van gebeden hangt en waar God zich vinden laat

Ja, vitaal zal ik deze kleine gemeente zeker noemen. Maar uiteraard is die vitaliteit ook kwetsbaar. Daar zijn we niet naïef in. Ik heb in de tijd dat ik hier ben een hele generatie zien verdwijnen. Afscheid moeten nemen van de mensen op wier werk wij voortbouwen. En ja, ook bij ons komt daar in verhouding aan jongeren te weinig voor terug. Daar sluiten we onze ogen niet voor. Nee, niet naïef maar wel realistisch. We hebben steeds meer moeten leren dat je het moet doen met de mensen die er zijn. Geen activiteiten in stand houden omdat ze nu eenmaal altijd gedaan zijn, maar durven vragen wat kan er nog en vooral wat willen mensen? De ouderen van nu zijn niet meer de ouderen van twintig jaar geleden. Je doet een doorsnee 70+ geen plezier met een bejaardenmiddag, daar zijn ze nog veel te druk voor.

Wat ook belangrijk is – hoe tegenstrijdig dat soms ook lijkt in het bouwen aan de toekomst – is ambtsdragers en vrijwilligers de gelegenheid geven om te stoppen. Het is zo verleidelijk om iemand vast te houden als je weet dat er geen opvolging is. Maar dan neem je mensen niet serieus. Eerst kijken wie je hebt en dan wat je kan doen met de eigen interesses en vaardigheden die mensen hebben en hen van daaruit inzetten in de kerntaken die bij een gemeente horen.

En natuurlijk verkennen ook wij de toekomst samen met onze buurgemeenten. Wat hebben we nodig om zo lang mogelijk kerk te kunnen blijven op het dorp? Hoe dragen we daarin ook zorg voor elkaar? Spannende gesprekken maar ze moeten worden gevoerd. Want over tien jaar...

In die termijn denk ik alleen van afstand. Vooralsnog beginnen we binnenkort weer bij veertig af te tellen. Nu gaan we onderweg naar Pasen. Weken waarin de kleine maar zeer actieve diaconie ons bepaalt bij de nood in Soedan en ons daarvoor vraagt te delen. Weken waarin we met vijf, zes, hopelijk tien jongeren gaan oefenen voor de musical op Paasmorgen.

Zo gaan we de toekomst in, voorbij cijfers, levend met het ritme van het kerkelijk jaar in het vertrouwen op Hem die Zijn naam over ons heeft uitgeroepen.

ds. Gerjanne van der Velde-Meijer

(Dit artikeltje schreef ik voor het tijdschrift Kontekstueel waarin het in het maart-nummer verscheen. Dit nummer stond onder de titel 'Klein maar fijn' in het teken van de vitaliteit van kleine gemeente. Omdat de meesten van u het blad waarschijnlijk niet kennen en ik toch - onder dankzegging!- over u schrijf, leek het me wel aardig om het ook in deze WOB te publiceren)

Meeleven

Bericht van overlijden

Op 19 maart is, op de leeftijd van 83 jaar, overleden mevr. Gerrie Nijkamp. Zij woonde sinds een klein jaar op Croonemate in Doetinchem.

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden op donderdag 26 maart in de Slangenburg in Doetinchem. Wij wensen beide zoons veel sterkte toe bij dit grote verlies. In de volgende Wat ons bindt zullen we Gerrie herdenken.



Bij de diensten

De eerste april valt midden in de stille- of goede week. Een week die we haast als een doorlopende viering kunnen beschouwen.

Op maandag, dinsdag en woensdagavond is er een gezamenlijke vesper in respectievelijk Terborg, 's-Heerenberg en Gendringen. De vespers beginnen om 19.30 uur.

Donderdag begint dan het Paastriduüm, de driedaagse van Pasen. De aanvang ligt in de dienst op donderdagavond, maar de zegen klinkt pas aan het eind van de Paaswake. Een doorgaand gedenken en vieren wat Christus voor ons heeft doorstaan.

Op donderdag 1 april, Witte Donderdag, vieren wij de maaltijd van de Heer. Aan deze dienst wordt meegewerkt door de cantorij.

Op Goede Vrijdag, 2 april, zijn er twee vieringen. Om 11.00 uur is er een avondmaalsviering in de Opkamer van de Schuylenburgh. Om 19.30 uur is er een viering in de kerk waarin het lijdensevangelie wordt gelezen, afgewisseld met samenzang.

Zaterdag 2 april, Stille Zaterdag, is er een gezamenlijke Paaswake in onze kerk om 21.00 uur.

Op Paasmorgen wordt de musical 'Open je ogen!' opgevoerd door de kinderen i.s.m. de cantorij en muzikanten. Dit is gewoon tijdens de dienst. Er is dit jaar geen paasontbijt, dus u moet zelf thuis de maag al vullen.

Verder is er in april één gastvoorganger te melden en dat is ds. Jaap van Sloten, die op 19 april bij ons hoopt voor te gaan.

Goede en gezegende diensten gewenst!



Jarigen 80+

18-04 Dhr. GJ Spekking, Varsseveldseweg 29, Terborg

25-04 Dhr. H.J. Jansen, Ulftseweg 106

Uit de kerkenraad

Maandag 9 maart 2026 werd om 20.00 uur de kerkenraadsvergadering geopend door de voorzitter. Hierna werd er door de predikant gelezen uit Mattheus 13, dit naar aanleiding van de 40-dagentijd kalender. Vervolgens ging zij voor in gebed.

De agenda werd vastgesteld en de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. Er werd kort teruggekeken op de afgelopen diensten; met name over het koffieconcert na afloop van de dienst van 8 maart was men zeer positief. De voorbereidingen voor Pasen zijn inmiddels ook in volle gang.

De enquête die is gehouden onder gemeenteleden tussen de 40 en 60 jaar zal worden geëvalueerd tijdens een speciale bijeenkomst van de kerkenraad in een informele setting op zaterdag 14 maart a.s. Tijdens deze dag zal er gesproken worden over wie we zijn, nu, en hoe zeker we zijn naar de toekomst.

De mededelingen vanuit de diverse colleges hadden met name betrekking op de voorbereidingen op de Paasperiode; vanuit de diaconie maar ook vanuit het Jeugdwerk.

Het Klavertje Vier zal weer bijeenkomen op maandag 16 maart a.s. De predikant sluit de vergadering met een avondgebed.

Els Spekking, notuliste kerkenraad

Enquête 40-60 jarigen

In januari zijn er onder de 40-60 jarigen van onze Protestantse Gemeente enquête-formulieren verspreid. Zij werden samen met de envelop van de Actie Kerkbalans afgegeven en ook weer opgehaald. Als kerkenraad hebben we hiervoor gekozen omdat we graag meer wilden weten wat deze groep binnen onze gemeente bezighoudt. Sommigen zijn actief en trouw verbonden, anderen voelen zich meer op afstand of zijn in de loop van de jaren afgehaakt. Tegelijk zijn veel mensen in deze levensfase actief in werk, gezin, zorg voor ouders en bezig met belangrijk levensvragen. Dus een enquête waarmee we als kerkenraad bewust luisteren naar de ervaringen, behoeften en verwachtingen van deze leeftijdsgroep leek ons gepast. De enquête kon anoniem worden ingevuld, maar men kon er ook voor kiezen zijn/haar naam achter te laten.

Er zijn 60 enquêteformulieren rondgedeeld waarvan er 28 zijn teruggekomen, 1 formulier was blanco. Er is een samenvatting van gemaakt. Op de heidag van de kerkenraad op 14 maart j.l. is de samenvatting besproken. Daaruit kwam in grote lijnen het volgende beeld naar voren:

De grootste groep van de respondenten was tussen de 51-60 jaar. Een groot deel daarvan (12) voelt zich nog wel verbonden, maar gaat zelden naar de kerk. Men geeft aan dat de betrokkenheid er nog wel is, maar op afstand. 7 personen voelen zich niet (meer) verbonden met de kerk. Een ander deel (8x) gaat regelmatig naar de kerk. Het meest gewaardeerd wordt de gemeenschap/verbondenheid die je met elkaar hebt en de diaconale inzet/het omzien naar elkaar. Het belang van een kerk voor de dorpsgemeenschap wordt onderschreven en ook voor begeleiding bij ingrijpende gebeurtenissen (rouw en trouw). Wat verder opvalt is dat 8 personen als belemmering aangeven dat zij te weinig tijd/energie hebben. In deze fase van je leven is het dan lastig om dit met alle andere activiteiten te combineren. Soms kan het zijn dat in een tijd dat je leven in een wat rustiger vaarwater komt, de behoefte aan bezinning terugkomt.

Men geeft aan dat de gezinnen met kinderen gemist worden en dat er geen kinderkerk meer is.

Als kerk investeren we er wel zo goed mogelijk in door gezinnen met kinderen uit te nodigen voor de clubs en voorheen ook de peuterdiensten. Echter de demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen gaan ook onze deur niet voorbij.

Vanuit de kerkenraad is er contact opgenomen met een gemeentelid (dat zich bekend gemaakt heeft) dat een aantal persoonlijke opmerkingen op het formulier geplaatst heeft, die vragen om nadere toelichting en een gesprek.

Conclusie: we zijn blij met een groep betrokken gemeenteleden, maar ook met de groep die meer op afstand staat en toch onze kerk blijft steunen door lid te blijven. We hopen het contact met deze groep wel vast te houden door hen te informeren via Wat ons Bindt, de zondagsbrief en zo mogelijk persoonlijke ontmoetingen.

De samenvatting is natuurlijk uitgebreider dan hier in het kort weergegeven wordt. Mocht je hier interesse in hebben dan kun je die opvragen bij Marlies van de Beld; marliesvandebeld@live.nl of via 06-14777285.



Volgende rommelmarkt is weer in oktober

In oktober organiseren wij weer een rommelmarkt in de Sprank. In de opslag staat al weer e.e.a. maar er is nog ruimte voor meer. Na de zomervakantie plannen we een keer een inname-dag, dan kunnen spullen gebracht worden voor deze rommelmarkt. Maar als u nu al spullen hebt voor de markt, dan zijn ze ook van al harte welkom. Wij kunnen eigenlijk alles gebruiken, behalve groot meubilair. Dus als u al spullen hebt, laat het weten, dan halen we ze bij u op.

Anton Neijland (0315-631627, a.neijland@planet.nl)

Omzien naar elkaar

Met dankbaarheid en vreugde mogen wij u meedelen dat zich een medestander heeft aangemeld voor het pastorale bezoeken van mensen binnen onze gemeenschap. Een waardevol initiatief, want juist in het omzien naar elkaar wordt zichtbaar wat verbondenheid werkelijk betekent.

Pastorale bezoeken zijn momenten van aandacht en nabijheid. Even tijd maken van een gesprek, luisteren naar wat iemand bezighoudt, samen stilstaan bij vreugdevolle momenten of bij zorgen die er zijn. In die ontmoetingen groeit betrokkenheid en ervaren mensen dat zij er niet alleen voor staan.

Vanuit ons geloof weten wij hoe belangrijk het is om elkaar te zien. In kleine gebaren van aandacht, momenten van luisteren of een beemoedigend, troostend woord wordt iets zichtbaar van liefde en zorg die ons geloof voorleeft. Zo krijgt geloof "handen en voeten" in het dagelijkse leven.

Wij zijn dankbaar voor deze bereidheid om zich in te zetten voor anderen. Moge dit pastorale werk tot zegen zijn voor een ieder die bezocht wordt, maar ook voor degene die op pad gaat. Want vaak blijkt: in het geven van aandacht, ontvangen we zelf ook iet waardevols terug.

Samen bouwen we zo verder aan een gemeenschap waarin verbondenheid, betrokkenheid en geloof elkaar versterken.

Maar over wie hebben we het dan? We hebben het over Marcel Westra. Mogen wij allen Marcel Westra wijsheid en inspiratie toewensen. Het geheel valt onder auspiciën van ds Gerjanne van der Velde. Inspirerende goede groet,

Will Wammes



Nieuwe deerkast gezocht!

Sinds januari 2022 heeft de diaconie een deerkast op het terrein van de pastorie. Elke week zet de diaconie daar houdbare levensmiddelen in en ook bewoners uit Silvolde en omstreken vullen de kast met hygiëne-artikelen en levensmiddelen. De kast staat daar nu 4 jaar in weer en wind en dat begint zichtbaar en merkbaar te worden. We zijn dus op zoek naar vervanging. We hebben de verschillende kringloopwinkels bezocht maar hebben nog geen passende kast gevonden. Daarom aan u de vraag: hebt u een kast over die stevig is en waar ruitjes in zitten aan de voorkant (zodat mensen kunnen zien wat er in de kast staat). Als u die aan de diaconie ter beschikking wilt stellen kunt u contact opnemen met Marlies van de Beld: 06-1477285 of marliesvandebeld@live.nl. We zouden er heel blij mee zijn!

Voorjaarsuitje 2026

Dit jaar gaan we met het voorjaarsuitje naar Kasteel Slangenburg. Een imposant kasteel in onze eigen regio. Kasteel Slangenburg is voor het grootste deel gebouwd rond 1700 voor Frederik Johan van Baer, edelman en militair. Uit deze tijd stammen ook de originele geschilderde plafonds, een van de oudste stucplafonds en de schilderijen van Gerard Hoet. De inrichting komt grotendeels uit de tijd van de laatste eigenaren, de familie Passmann.

We krijgen hier een rondleiding door een gids en kunnen zo wandelen door de eeuwenoude gangen en luisteren naar verhalen over de wandschilderingen en oud-bewoners. Na de rondleiding worden we verwacht in het koetshuis voor een kop koffie of thee met een heerlijk stuk appelgebak. Hierna is er nog de mogelijkheid om te wandelen door de prachtige lanen rondom Slangenburg. Voor degenen met een rollator is het belangrijk om te weten dat de ingang van het kasteel via 5 traptreden te bereiken is. De rondleiding vindt plaats op de begane grond en daarna ook op de eerste verdieping. In het kasteel is geen lift, wel een trap. Mocht deze trap bezwaarlijk zijn dan kan men ook alvast naar het koetshuis gaan.

Wanneer: Woensdagmiddag 6 mei

Start: verzamelen om 13.15 bij de kerk en vertrek om 13.30 uur. We worden om 14.00 uur bij Kasteel Slangenburg verwacht.

Voor deze interessante en gezellige middag wordt een eigen bijdrage van €10,- p.p. gevraagd. De overige kosten neemt de diaconie voor haar rekening.

Vanaf 12 april ligt er op de statafel achter in de kerk een intekenlijst. Daar kunt u op aangeven of u eigen vervoer hebt of graag met iemand anders wilt meerijden. U kunt zich ook bij Willy Freek opgeven, telefonisch: 0315-239934 of per email: willyfreek@outlook.com.



Collecteopbrengsten februari

Diaconie

01-02 Kerk in Actie, Bangladesh	€ 71,06
08-02 Diaconaal Jeugdwerk	€ 60,05
15-02 St. Epafra, gevangenispastoraat	€ 64,97
22-02 St. Present	€ 62,50
Gift Bloemen	€ 20,00

Kerkrentmeesters

01-02	€ 55,20
08-02	€ 33,72
15-02	€ 46,45
22-02	€ 42,15
Collectes per bank	€ 34,00
Verjaardagsfonds	€ 45,00
Giften	€ 307,50

Toelichting Collectes

5 april - Kerk in Actie, India

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst.

Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalits-kinderen komen op school niet mee omdat ze met de nek worden aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om te gaan werken. De organisatie Cards helpt kinderen via balabata's: buitenschoolse activiteiten waar kinderen via huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, waardoor schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met ouders over het belang van onderwijs en ondersteunt hen om meer inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven te werken.

12 april - Plaatselijk diaconaal werk

Te denken valt aan deelkast, groentepakketten en de bijeenkomsten voor ouderen en specifieke doelgroepen binnen onze gemeente.

19 april - Stichting Effatha, doven

Stichting Effatha zet zich al jaren in voor doven in Nederland en in de ontwikkelingslanden.

29 april - Plaatselijk diaconaal jeugdwerk

Te denken vakt aan clubs en bijeenkomsten voor de jeugd en het ondersteunen van activiteiten van de jeugd.

Samen aan tafel

Ook in april wordt er weer op de laatste zondag van de maand een maaltijd geserveerd. En dat is dan op zondag 26 april. Het kookteam heeft er weer zin in. We hopen dat we het velen van u weer naar de zin kunnen maken wat betreft het eten. Wilt u mee eten op 26 april, dan wel graag vooraf opgeven, uiterlijk vrijdag 24 april.

Het eten wordt om 17.30 opgediend in de Sprank, maar vanaf 16.30 uur bent u al welkom voor een kopje thee of koffie

Opgeven bij Gerry Neijland tel 0315-631627 of Mariet Weening tel 0315-329000

Maandagmorgen 27 april: Koningsdagontbijt

Ja, u leest het goed, een koningsdagontbijt. Vorig jaar voor het eerst gedaan en dat is ons goed bevallen. En geen Koningsmarkt meer, deze rommelmarkt schuiven we door naar oktober.

Elk jaar komt muziekvereniging Excelsior met een groepje muzikanten die om half acht 's morgens de klim naar onze kerktoren beginnen, om daar om 8 uur vanaf de toren het Wilhelmus en andere muziekstukken ten gehore te brengen. En als ze dan om half negen weer beneden zijn, dan stond er in de Sprank altijd een ontbijt voor hen klaar. Vorig jaar leek het ons leuk om hiervoor ook gemeenteleden uit te nodigen om aan te sluiten bij dit ontbijt en dat werd goed ontvangen en dat willen we dus dit jaar ook weer gaan doen.

Wilt u mee-ontbijten, dan wel graag even vooraf opgeven, zodat we weten hoeveel eitjes er moeten worden gekookt. Vanaf acht uur bent u welkom, dan kunt u de muzikanten nog even horen, om half negen staat het ontbijt klaar. Na afloop is een vrijwillige bijdrage welkom.

Dus van harte welkom op het Koningsdagontbijt maandagmorgen 27 april.

Wilt u mee-eten, laat het dan even weten.

Anton Neijland (0315-631627, a.neijland@planet.nl)

Van de Kerkrentmeesters

De afgelopen vergadering hebben we voornamelijk besteed aan functies en functiewijzigingen.

Derk Weening is jarenlang onze secretaris geweest, maar met het oog op het feit dat hij in de loop van de tijd afscheid wil nemen is deze taak overgenomen door Cor Fokkink. Uit de meer dan feestelijke traktatie die Cor meebracht bleek wel hoe blij hij met de benoeming was. De rest van het College ook!

Robert Saalmink gaat ons verlaten al gemeentelid-kerkrentmeester. Zijn termijn zit er op, en in de dienst van 29 maart zullen we op gepaste wijze afscheid van hem nemen. Gelukkig is hij wel bereid ons te blijven adviseren en de financiën te blijven beheren.

Ook in die dienst wordt Pelle Jansen van Velsen bevestigd als gemeentelid-kerkrentmeester. Afgelopen tijd is bij de mededelingen in de diensten aangegeven dat hij (graag) toe wil treden tot ons College, en van de mogelijkheid daar bezwaar tegen in te dienen is geen gebruik van gemaakt. Welkom Pelle, we rekenen op een prettige samenwerking! Vanzelfsprekend zijn we blij met het feit dat we zo door kunnen draaien met een volledige bezetting.

Van meerdere kanten werden we er op gewezen dat de mat onder de toren zijn beste tijd gehad heeft. Vooral het "opbollen" van de zijkant zou vervelende situaties op kunnen leveren. Op dit moment ligt deze mat er niet meer en kijken we in overleg met de kosters hoe we hier mee verder gaan.

Namens de Kerkrentmeesters, Jos Barink

Bloemschikking

In de aanloop naar Kerst en Pasen worden er door Gerry Neijland en Ada Weening prachtige bloemschikkingen gemaakt. Bloemstukken die tijdens de Adventsperiode en de 40-dagentijd een eigen verhaal vertellen. Ook nu staat er een bijzondere bloemschikking in de kerk die wekelijks aangepast wordt aan hoe ver wij op weg zijn als gemeente richting Pasen. Het is dus niet een statisch bloemstuk, maar het groeit met ons mee richting Pasen.

De rode draad in de schikkingen is 'de Geest waaiert breed uit'. Een tweedimensionale waaier met in het midden van de waaier een vaas waarin elke keer andere bloemen, takken of andere materialen geplaatst worden.

Het zichtbaar maken van het werk van God kan met wit bloeiende bloesemtakken die in de grote vaas worden geplaatst en die verbinding maken met de waaier. Veel bloesems zijn familie van de roos, een vijftallige bloem. Het getal 5 is het getal van de mens, de mens met zijn 5 zintuigen. Met die zintuigen kunnen we de ander zien, voelen en horen. Bloesems zijn bedoeld om vruchten te dragen, vruchten die ook door het doorwerken van de Geest kunnen ontstaan. In het kleine vaasje wordt een kaars geplaatst, teken voor het licht van de wereld.

*In de stille winter groeien de knoppen
die even later openbarsten,
witte tere bloemen als het eerste licht,
het zien van de lente.*



Een vol weekend

Het was supermoedig van de kinderen van de jeugdclubs om acte de présence te geven in de dienst van op zondagochtend 8 maart. Het was de afsluiting van hun 'slaapfeestje', onder begeleiding van Madeleine en Gerjanne en dat begon op de zaterdagmiddag met een repetitie voor de Paasmusical. Daarna werd er gegeten en was er een avondprogramma met film en spelletjes. En dan natuurlijk een gezamenlijke nacht waarin wel gerust, maar weinig geslapen werd. Jinthe kon er zondagochtend desalniettemin nog aardig helder verslag van doen. En Gerjanne moest natuurlijk nog wél even voorgaan in de dienst, maar dat lukte prima. Al met al een geslaagd event voor de kinderen van onze jeugdclubs.

Twee van hen konden echter nog niet richting hun eigen bed. Hadassah en Fébe wilden ook nog wel een bijdrage leveren aan het orgelconcert dat Wilco na de dienst verzorgde, in het kader van het diaconieproject Soedan. Heel dapper van deze kanjers. Wilco nam ons mee op een orgelreis door zijn muzikale leven. Van zijn eerste kennismaking met het orgel tot waar hij nu staat als kerkmusicus. En dat alles prachtig gespeeld op ons kleine orgel en op piano. Hadassah en Fébe speelden in enkele stukken de cello- en vioolpartij. Wij hebben er van genoten.

